

Burgers, Boeren en Buitenlui –

hartelijk welkom hier in 't Weetpunt. Met name de vertegenwoordigers van

de Vereniging Arboretum Munnike Park
SN&L-ZW,

de Werkgroep Schoolgidsen

de WG kinderactiviteiten (ook IVN Scharrelkids genoemd)

de WG Flora en Fauna Zwijndrechtse Waard !!

de gastvrouwen en – heren van 't Weetpunt

Cees de Baat. Wat zouden we moeten zonder hem?

onze klimaat burgemeester, **Frits Lakemeier**

en last but not least:

Mevr. **Joke Wieman**, de maakster van de foto's die we in deze EXPO mochten gebruiken.

Voor wie het nog niet weet: mijn naam is Jacques Rozendaal. Eigenlijk ben ik alleen van de website, maar er komt ook deze keer wat anders op mijn pad.

We zijn hier in 't Weetpunt. Dit gebouw staat hier sinds 1989. Schuilplek voor vrijwilligers die het Arboretum onderhouden, en een plek in de Zwijndrechtse Waard, waar we kennis over en liefde voor de natuur proberen over te dragen aan wie het maar horen wil.

Opkomen voor groen, de natuur, voor het klimaat, dat valt nog niet mee. Vorige week was er een mars in Amsterdam, afgelopen maandag advertenties van Milieudefensie. 70.000 mensen of 85.000 ??

Dit voorjaar sprak ik al over **cognitieve dissonantie**. Weet u nog? **tegen beter weten in**.....

Natuurbeschermers niet au sérieux nemen en klimaatactivisten beschimpen.

Wetenschap wel accepteren als het over mobieltjes, vliegreizen en medische vooruitgang gaat, maar in de '**HO - HO - geen paniek**' modus schieten als wetenschappers het hebben over klimaatverandering.

Tegen beter weten in.

Ben ik zelf ook zo iemand, vraag ik me af.

Ik noem maar wat: mijn auto wil ik liever niet wegdoen.

'k ga ook nog naar de wintersport....

(Met dank aan Jamal Ouariachi, columnist in Trouw 9 april)

In het nieuws tuimelen berichten over oorlogen en bijbehorende, afschuwelijke ellende en berichten over de klimaat problematiek over elkaar heen.

Het zou mooi zijn als ik er een oplossing voor kon aandragen. Maar u begrijpt, dat gaat niet lukken. Helaas.

In de folder bij deze EXPO ga ik kort in op de klimaatverandering en verwijs ik naar de website van het KNMI. Evenzo in filmpjes op de schermen en de boeken die ter inzage liggen.

Tegelijkertijd kom ik op een terrein waar we bij SN&L-ZW meestal om heen laveren: n.l. dat van de politiek.

In de aanloop van de verkiezingen roert zich het PBL.

Ik citeer nu Trouw van 8 nov. 23

“Het is niet waarschijnlijk dat de plannen van politieke partijen voldoende zijn voor een klimaatneutraal Nederland in 2040, stelt het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse van de verkiezingsprogramma's.”

Hier in 't Weetpunt, maken we ons al langer dan 35 jaar zorgen om de kwetsbaarheid van landschap en natuur in de Zwijndrechtse Waard. Het was niet voor niets dat er destijds een mooi arboretum werd aangelegd.

In de loop van de jaren werden meerdere exposities ingericht om allerlei kanten van de natuur en het landschap onder de aandacht te brengen.

De EXPO die we vandaag officieel openen, past in deze traditie en heeft - wat mij betreft - een diepere laag.

De fraaie foto's en beelden van aangevroren rijp op takken van bomen en struiken lijken onschuldig, maar, maar....

Als we van deze natuurverschijnselen steeds minder vaak kunnen genieten, is dat een teken dat we ons zorgen moeten maken.

Nog twee dingen: **1^{ste}** .De temperatuur buiten is nu zo'n 10° C. Dat is iets hoger dan de gemiddelde temperatuur voor vandaag. Volgens het KNMI 9,5° C. Het kan hoger. In 2020 werd het 14,9° C. De verwachte minimum temp. voor komende nacht zou ook iets van 9,5° C. moeten worden. Dat kan kouder. De laagst gemeten minimum temp. op 18 november was minus 8,2° C. in 1924. Bijna 100 jaar geleden. Bron: de weer en klimaatpluim van het KNMI

2^{de} : In 1963, ik was toen 15, had ik abominabel paasrapport. De helft onvoldoendes. Dat kwam zo: we hadden een aangename winter. Van kerst tot begin maart kon er geschaatst worden. Van huiswerk kwam niet veel. Deze medailles heb ik overgehouden aan molentochten in de Alblasserwaard. Eentje uit 1963. De ander van december 1981. Op de website 'wintergek' zag ik inderdaad een grafiek met diepvriestemperaturen nog voor de kerst.

Wat mij betreft, voor nu, - genoeg gesproken.

Hoog tijd voor het officiële moment: De **onthulling** van het stoepbord met de poster. In ons midden zijn twee mensen die dat voor ons willen doen. Zij gaan het stoepbord onthullen dat we buiten zetten tijdens openingstijden van 't Weetpunt. Mevr. Joke Wieman, zij maakte op enkele koude morgens de foto's. Ze wordt ter zijde gestaan door mevr. Lidy van der Lans.

Hier is dat stoepbord. Verborgen onder de vlag van 't Weetpunt. Door die vlag er af te halen, onthullen we de poster van de EXPO. Dat bord moet vervolgens worden buiten gezet.

Dames, mag ik u uitnodigen?

We tellen af: **5 – 4 – 3 – 2 – 1. Ja!** (Applaus.!)

Hiermee verklaren we de EXPO voor geopend.

Kijk op uw gemak rond. Er zijn versnaperingen..

Kom gerust nog een keer terug, tot en met maart houden we deze expo in stand. Mèt de filmpjes, mèt de boeken ter inzage Vergeet niet de folder mee te nemen, daarop staan ook de openingstijden. Allicht handig. Dank u wel.